

december 2014

## Nyhetsbrev nr. 5 2014 från KMCH Support Group

### Hej, Tashi Delek och Namaste

Jag fortsätter att berätta lite från resan till skolhemmet i somras.

### Besök på skolan

Skolan i grannbyn Yalwang hade vid vårt besök i juli 2011 ca 150 elever. Nu tre år senare var antalet 322 st. De flesta elever – 247 st. - bor i ett skolhem som drivs av en organisation vid namn Humla Children Society (HCS). Organisation finansieras av The ISIS Group, ett australiensiskt konsultföretag som via en stiftelse stödjer barns utbildning och hälsa i Nepal och Uganda. 47 barn i skolan kommer från KMCH. Resterande elever bor i eller är inneboende hos släktingar i byarna Yalwang och Yangar. Alla andra byar ligger så långt från skolan så att det är praktiskt omöjligt att gå fram och tillbaka under en dag.

Skolan – Shree Mahabhuda Secondary Shool – räknas som en av de bästa i Humla. Den har undervisning t.o.m. klass 10. Elever som vill och har möjlighet fortsätta att studera efter klass 10 måste flytta till huvudorten Simikot eller orter utanför Humla. Flertalet barn i skolan har tibetanska som modersmål. I klasserna 1-5 undervisas barnen i detta språk. Undervisningen i övrigt sker helt på nepali.



Uppställning och nationalsång



innan arbetet börjar i klassrummen

Myndigheterna ansvarar för kostnaderna t.o.m. klass 7. Övrig undervisning bekostas av ISIS/HCS och KMCH. ISIS/HCS och staten betalar sju lärarlöner var och KMCH två. Det finns ingen praktisk linje på skolan. Eftersom flertalet elever sannolikt kommer att återvända hem och ta över föräldrarnas jordbruk, borde någon form av jordbruks- och skogsbruksutbildning vara lämpligt att erbjuda. En utveckling av jordbruket är mycket viktig för att öka tillgången till mat i området. Svält förekommer fortfarande vissa delar av året. Tillsammans med ISIS/HCS kanske vi kan påverka myndigheterna att satsa på en sådan linje.

I skolan finns en alldeles ny IT-sal med fler än tio datorer. Om några år har man säkert internet även i våra byar. Det skulle innebära att vi skulle kunna ha mailkontakt med åtminstone de äldre barnen som lärt sig lite engelska.

## Invigning av skolhemmet

Chembal hade passat på att planera en formell invigning av det nya skolhemmet när vi från styrelsen och en av dem som gjort detta möjligt kom till Humla i somras. Det var många inbjudna. Det kom representanter från klostret, HCS och ISIS samt skolans rektor och några av barnens föräldrar som kunde slita sig från skördarbetet.



Skolhemmet där alla bor nu



Det nästan färdiga huset

Dagarna innan invigningen byggde Lapka, Chembal och barnen en scen för dans och för alla tal. Det gick som en dans. Alla hjälpte till av hjärtans lust så gott de kunde. Inga sura miner för att man måste ta i. Samarbetet mellan barnen verkar fungera mycket bra i alla sammanhang. Vi såg inga gräl eller liknande under hela vår tid med barnen.

När väl den stora dagen kom kläddes vi gäster från Sverige i traditionella dräkter från Humla. Tunga och varma och mer lämpade för ett vintrigt klimat än en solig och varm sommardag. Vi liksom de andra gästerna hälsades med flera kathas. Sedan var det tal av Chembal, Lapka, av representanter från närvarande organisationer och av skolans rektor blandat med dans av

några föräldrar och av barnen. Barnen danser var fantastiska. Träningen har i huvudsak skötts av vår lärare Naki. Hon har varit med oss ända sedan tiden i Kathmandu och är en mycket viktig person i barnen liv; inte bara för flickorna.



Dagens behållning var barnens glädje, engagemang och dans. Jag höll på att glömma att vi från Sverige var ombedda att visa en folkdans från vårt land. Vi valde "Vi äro musikanter...." och avslutade med vår signaturmelodi "gurksången" eller mer korrekt "Här dansar herr gurka" av Lennart Helsing.



Här framförs "Gurksången"

## Höstnyheter från Humla

Många har väl läst i tidningarna och hört på radio om de tidiga och våldsamma snöstormarna i Himalaya. Många vandrare i Anapurna och Mustang i Nepal överraskades av snön och kylan och flera avled. Även i Humla har det varit problem. Lapka var i oktober Tibet för att köpa mat och material till våra byggen. Han blev fast där i två veckor. När han väl kunde återvända var han tvungen att lämna inköpen hos vänner vid gränsövergången och i staden Purang i Tibet. Passet Nara La som ligger en bit från gränsen och är på knappt 5 000 meter kunde nämligen passeras bara av människor. Vi vet ännu ej om det kommer att gå att transportera varorna till Yangar innan våren. Det beror på hur vädret utvecklas. Det var en ovanligt tidig försmak av den tuffa vinter som normalt väntar befolkningen i Humla.

Det är en brytningstid nu för vägen som byggs från Tibet verkar för det mesta vara farbar till byn Tumkot, som ligger cirka två tredjedels väg mellan Tibet och Yangar. Denna gång skulle Lapka låta frakta varorna på någon typ av lastfordon till Tumkot och den sista biten med hästar. Enligt Chembal tar kineserna bra betalt för bränslet för fordonen. Vidare har enligt Chembal den kinesiska valutan har stärkts mot den Nepalesiska, vilket gjort bränslet ännu dyrare. Så det kanske blir bäst att använda hästar hela vägen som tidigare. Vi får se.

Vi har normalt köpt vårt mjöl i Tibet och vårt ris i Simikot. I oktober infördes det restriktioner för hur mycket mjöl en person får föra över gränsen från Tibet till Nepal. Ransonen per person är för liten för att det skall räcka för skolhemmets behov även om Lapka skulle gå flera gånger samma dag om det vore möjligt. Nu i oktober lämnade några av Lapkas vänner från Humla, som bor i Tibet, sina ransoner till honom. Hur detta skall lösas i fortsättningen vet vi ännu inte.

Om skolan inte redan stängt för vinterlov och barnen gått hem så kommer det nog att ske ganska snart.

## Godkänd gåvomottagare

Vi upprepar att KMCH Support Group av Skatteverket har godkänts som **Godkänd gåvomottagare**. Det innebär att gåvor till oss kan berättiga till skatteavdrag förutsatt att man meddelar oss personnummer och folkbokföringsadress. Se mer om detta i Nyhetsbrev nr 2 2014 eller på vår hemsida [www.kmchumla.se](http://www.kmchumla.se).

## Medlemskap i föreningen

Vi vill påminna att alla som betalt 100 kronor under året kan bli medlemmar. Det är bara att ange detta på talongen. Vi vill gärna att många anmäler sitt och närståendes intresse att vara medlemmar.

## God Jul och Gott Nytt År

Innan vi önskar God Jul och tackar för i år vill jag citera en dikt av en elev klass 4 i barnens skola. Eleven kommer från Humla Children Society's (HCS) skolhem. Dikten speglar nog inte bara ett barns förundran över varat och dess uttryck, utan gäller nog för många oavsett ålder

och var man än bor på detta klot. Dikten är avskriven exakt som den är tryckt i ett häfte med texter av barn från HCS, som vi fick i somras. Diktens titel är **"I wonder why"**.

**I wonder why the grass is green  
And why the wind is never seen  
Who told the birds to build the nest  
And told the trees to take a rest**

**Oh! When the moon is not quit round  
Where is the missing bit to be found  
Who light the stars when they glow out  
And hangs the fly fly clouds so high**

**Tack för allt stöd i år och**

**GOD JUL och GOTT NYTT ÅR**

önskar

**Styrelsen i KMCH Support Group**

och alla i

**KMCH Nepal**

genom

Hans



Org.nr. 802437-1810 Bankgiro: 5604-4019

Vill du inte längre ha våra utskick? [Avbeställ här >>](#)