

[Klicka här för att läsa brevet på webben](#)

## Nyhetsbrev nr. 3 2019 från KMCH Support Group

Ekerö 1 juni 2019

### Hej, Namaste och Thashi Delek

Nu har vi genomfört den resa till skolhemmet som jag skrev om i förra nyhetsbrevet. Vi var sju stycken som var med på denna fantastiska upplevelse som en resa till "The Hidden Himalaya" är. Livet i detta karga bergslandskap är mycket hårt. Människor bor i små byar som klättrar på branta bergssidor och brukar sina oftast små odlingslotter på terrasser utmed bergssidorna. Få byar har fält så stora att de kan plöjas av jakar, utan oftast är det handkraft som gäller. De hårda och snörika vintrarna gör livet ännu tuffare.

Vi besökande vandrare kan njuta av den vackra naturen, men kan inte sluta att förundras över hur man kan överleva i dessa trakter. Deltagare på resan med Chembal Lama som reseledare var; Elisabet, Italo, Jonathan, Lallo, Mats, Pär och Hans. Alla 60 eller 70+are utom Jonathan som är 20+are. Ålderskillnaden märktes tydligt i de svåra motluten, där alla utom Jonathan fick anstränga sig ordentligt. Även om den väg som är under byggnad underlättade vandringen till viss del så är det många mycket ansträngande partier kvar. Bra kondition är en förutsättning.

Landskapet är som jag ofta påpekat otroligt vackert. Flygresan från staden Nepalgunj på slättlandet på gränsen mot Indien till Humlas huvudort Simikot är mycket spektakulär. Den tar en knapp timme. Man flyger med små plan som snirklar mellan bergssidorna och nästan snuddar vid vissa toppar. Man ser snöklädda bergstoppar och bosättningar på de mest otillgängliga ställen.



Bild från flygplanet samt en när Jonathan förevigar

en blomma på en klippa invid ett brant stup.

Detta är en upplevelse utöver det vanliga liksom mötet med våra barn när vi närmar oss skolhemmet. De mötte oss på vägen nedanför skolhemmet med blommor och khatas. Det var mycket rörande. Därefter gick vi tillsammans upp till skolhemmet där barnen bjöd på sång och dans.

Jag tar nedan upp och redovisar några punkter relaterade till vår resa. Mer kommer i senare nyhetsbrev. Via vår fotograf Jonathan hoppas vi att kunna visa många fina bilder i kommande nyhetsbrev, på hemsidan och på Facebook. Sist i detta nyhetsbrev visar vi ett tackbrev från en av flickorna på skolhemmet.

### **Möte med KIRDARC (Karnali Integrated Rural Development and Research Centre).**

KIRDARC är en Nepalesisk NGO som, som framgår av namnet, arbetar i Karnali regionen i vilken Humla ingår. De arbetar bl.a. med "Education", "Peacebuilding" och "Development". De driver cirka 50 projekt och har omkring 200 anställda. De samarbetar bl.a. med Danida och Oxfam.

Vi var i huvudsak intresserade av ett samarbete inom ramen för vårt trädplanteringsprojekt eftersom KIRDARC har drivit några sådana i andra delar av Karnaliregionen. Mötet i Kathmandu var mycket positivt.

Mötet med KIRDARC i Simikot senare gav inte vad vi hade hoppats på. De hade i princip bara projekt i södra Humla och hade varken resurser eller intresse att arbeta med plantering av fruktträd och liknande. Vi får således själva fortsätta med vårt projekt tills vi kan hitta en annan partner eller se om KIRDARC i Kathmandu kan ställa resurser till förfogande eller ändra inställningen hos de som arbetar i Simikot.

### **Besök på barnens skola i Yalbang**

Liksom vid tidigare besök på skolhemmet så fick vi tillfälle att besöka skolan och tala med den tillförordnade rektorn. Vi fick träffa 14 av 19 lärare. Av de 14 var 5 kvinnor. Flertalet av lärarna kommer från Humla. I skolan går det cirka 350 elever. Den övervägande delen kommer från HCSs ( Humla Children Society) och KMCHs skolhem.

I den senaste skolrankingen bland Nepals statliga och kommunala skolor blev skolan i Yalbang rankad som nummer 1 bland skolor i s.k. "Remote areas" och som nummer 5 i hela Nepal.

År 1999 tältade vi, som då vandrade från Tibet till Simikot, på den plats där skolan nu ligger. Då fanns bara en lite byggnad som inte verkade kunna fungera som skola. När vi startade KMCH år 2007 fanns ej heller en fungerande skola i Yalbang, vilket tillsammans med oroligheterna i området gjorde att Chembal valde att starta det första skolhemmet i Kathmandu. Nu är skolan en av de bästa i Nepal. Vilken fantastisk utveckling!



Lekande barn på skolhemmet fotograferade av Jonathan

Och succén fortsätter. Nu bedrivs undervisning även i klass 11 för vissa linjer och nästa år även i klass 12. Inte nog med det, nu kommer det även att bli en jordbruksutbildning, som vi yrkat på sedan vårt första möte med skolledningen. I mars 2020 startar en jordbruksutbildning för klasserna 9 till 12. För detta har anställts två nya lärare. Även praktik kommer att ingå. Lärarna i engelska har nu högre utbildning än tidigare varför vi förväntar oss att barnen kommer att bli bättre i engelska.

Även om myndigheterna är positiva och bidrar med de resurser som de har så sade rektorn att utan HCS, ADARA och KMCH så hade det aldrig kunnat gå så här bra. KMCH är minstingen i den trion, men vi kan nog känna en viss stolthet ändå. Vår platschef Lakpa ingår sedan länge i skolans styrelse.

Yalbang utvecklas mer och mer till ett regionalt, inte bara kulturellt, centrum i området norr om Simikot. Där finns ett kloster, en högklassig skola med undervisning till klass 12, en hälsoklinik, ett bankkontor och snart även ett myndighetskontor.



### **Brev från Pema Kando Lama. En flicka som går ut klass tio i år.**

Brevet är adresserat till "Elisabet & other support group" och överlämnades till Elisabet som var vår kvinnliga deltagare på resan. Liksom vid tidigare besök så sökte sig de större flickorna till våra kvinnliga deltagare. Elisabet tillbringade mycket tid med flickorna både ute och i flickornas rum. Utan denna kontakt är det osäkert om vi hade fått nedanstående brev. Detta indikerar hur viktigt det är att med

kvinnliga deltagare på våra resor. På bilden ser vi Elisabet omgiven av några av våra flickor.

Pema Kando har tidigare skrivit brev till oss. Hon är dessutom intervjuvad av Gustav Nord i hans film från vårt besök där hösten 2016.



Date:-

Dear Aliza bhiet &  
other support group,

firstly I would like to say thank you everyone for supporting caring and loving us. You all are our second parents who gave us chance to get education. You all gave your hands to ~~us~~ solve ~~our~~ <sup>my</sup> problem and help to complete my school level education (1 to 10) This year I will complete my school level education by getting good marks and I think it's will only possible by your support. Remote areas children cannot get education, cannot get any chances but you realized our problems, realized our pain. Thank you so much for that. There are many problems in village like health problem, economic problem etc. Main ~~pro~~ health problem of villagers is eye problem. Many of them are blind like my grandpa. The blind people have many wishes and dreams but they <sup>are</sup> cannot come true because





of their darkness. In all life time they saw one colour that is black. Therefore I want to be a big ~~see~~ eye doctor and I want to save beautiful situation of world to blind people by their own eyes. and I think that time I got many happiness and got peace to my grandpa soul. but I don't know economic problem of my family I can give continuity to my study after see or not. but you ~~all~~ help in my school level education in every sector. and it's not necessary to help me ~~in~~ after SEE. Love, care and help you gave in the past time to me it is very enough for me. I don't know state of god in this world is true or not but I know who helps other person that is god for other person so when I was in problem you gave me your hands to solve my problem. therefore you are real god of my life. lastly I would like say bye bye! Have a safe Journey. !!!



**Förnya medlemskapet eller bli ny medlem i KMCH Support Group.**

Vi ser gärna att fler av våra givare även blir medlemmar i föreningen. Det kostar 100 kronor. Betalning kan ske separat eller tillsammans med en gåva, men glöm då inte att meddela att Ni önskar bli medlem. Ange gärna även eventuell e-postadress.

**Betala på vårt bankgiro 5604-4019 eller "swisha" på 123 412 5191.**

## Hälsningar och trevlig sommar

önskar styrelsen för

### **KMCH Support Group**

genom

Hans



Gruppen efter det att vi tagit avsked av barnen

Vill du inte längre ha våra utskick? [Avbeställ här >>](#)

Org.nr. 802437-1810    Bankgiro: 5604-4019    Swishnr.: 123 412 51 91KMCH Support Group    [www.kmchumla.se](http://www.kmchumla.se)    E-mail: [info@kmchumla.se](mailto:info@kmchumla.se)

